



**Startplaats : Parochiecentrum Sint-Michaël
Kloosterstraat 12 - 9520 Sint-Lievens-Houtem**
Starten van 7.00 tot 15.00 uur
Afstanden : 5 – 7 – 10 – 14 – 18 – 21 – 25 – 30 km
Afstempeling bij inschrijving tot 15.00 uur
Aankomst tot 18.00 uur
Inschrijving leden € 1,50, niet leden € 3,00
- 12 jaar : gratis

Het rolstoelparcours (5 km) start naar rechts, langsheen het paadje van het voetbalveld, loopt richting, Hoeksken, Houwerzele waar even halt kan gehouden worden aan Kruislievenheer Hondshuffel.

Deze eeuwenoude bidplaats, in de volksmond de 'Kruislievenheer' genoemd, gelegen langsheen een zeer oude heerweg was altijd al een stopplaats voor wandelaars die langs deze veldweg tussen Letterhoutem en Sint-Lievens-Houtem even wilden uitrusten. Het prachtige kruisbeeld, mooi opgesteld tussen vijf knoestige lindebomen, was mogelijks een oud Keltisch heiligdom, gewijd aan de godin Freya, dat met de evangelisatie werd omgevormd tot een christelijke symboliek. Na vele jaren verwaarlozing werd het in 1986 gerestaureerd. De Christusfiguur werd toen vervaardigd naar het oud model door Tom De Clippel. In 2006 werd echter een nieuw beeld en kruis geplaatst nadat de site vernield was.

Alle andere afstanden stappen rechtdoor.



Bij de eerste splitsing op Diepestraat vervolgen de stappers van de 30 km hun weg naar rechts, richting Cotthembos, voor een lus van 9,4 km. Het Cotthembos met de Oombergse bossen is een natuurgebied en erkend natuureservaat in de Vlaamse Ardennen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het bosgebied ligt op het grondgebied van de gemeentes Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Herzele in de valleien van de Klokkfonteinbeek en de Cotthembeek. Het gebied wordt beheerd door de Vlaamse overheidsdienst Agentschap voor Natuur en Bos. Het bos- en natuurgebied is erkend als Europees Natura 2000-gebied en maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. De vallei van de Cotthembeek wordt beschermd als Vlaams erfgoedlandschap.

Na aankomst bij de startzaal vertrekken de wandelaars terug richting Diepestraat, waar ze deze keer samen met de 7, 10, 14, 18, 21 en 25 km hun weg rechtdoor vervolgen.



Bovenaan de Balei maak je kennis met de Romein.

Ooit schreef Julius Caesar zijn boek 'De bello gallico'. In zijn verhaal noemde hij de bewoners van onze streken de dappersten aller Galliërs. Maar die dapperen konden de opmars van de Romeinse legioenen niet stoppen. Caesar beschikte over een gedrild leger, dat tactisch en strategisch onze vechtlustige voorvaders overvleugelde.

Na het passeren van 'De Romein', slaan bij 'Morelgem' de 7 en 10 km links af. De overige afstanden gaan daar verder rechtdoor richting rustpost. Van daaruit bewandelt de 18 km een lus van 5,3 km - via Vlekkem, de 21, 25 en 30 km maken daar een lus van 7,3 km - via Vlekkem en richting Zonnegem om verderop de 18 km terug te vervoegen richting rustpost.

De 14, 18, 21, 25 en 30 km vertrekken vanuit de rustpost deze keer richting Bavegem. Bij 'Eiland' vervoegen ze de 10 km om samen terug richting startzaal te stappen. Vanuit de startzaal vertrekken de 10 en 25 km, een tweede maal richting eerste splitsing, waar ze deze keer naar rechts afdraaien richting Cotthembos voor een lusje van 3,1 km.



Het **wapenschild** van Vlierzele (tot de fusie in 1976) stelt een bloeiende vlierstruik voor, verwijzend naar de naam Vlierzele. De **spotnaam** van de Vlierzelenaren is de "beren". De herkomst hiervan gaat terug naar de 19de- begin 20ste eeuw, toen zigeuners in onze streken rondtrokken. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen deze zigeuners echter niet meer terug. Daarom maakten de Vlierzelenaren tijdens de kermissen beren in hooi op karretjes.

Doordat er voor het evenement "Letterhoutem Feest" met bijhorende rommelmarkt reeds een goedkeuring werd vergund, dienden we het centrum van Letterhoutem te vermijden.

In de ruime startzaal kan men nagenieten van een hapje en een drankje.

In het afzonderlijk zaaltje is er opnieuw de mogelijkheid om te smullen van overheerlijke warme beenhesp met aardappelen, groentjes en sausen, en dit aan zeer democratische prijzen.

