

GR TOCHT OP DONDERDAG 20 APRIL 2023

Onze tocht start aan de Sint-Apolloniakerk, Vrijstraat 2, 9200 Appels.

We stappen richting Appelsveer en steken er over richting Berlare. Daar vlakbij wandelen we in het mooie natuurgebied van de Oude Schelde-arm. Na een lus van 10 km nemen we terug de boot en steken we over.

We eten 's middags in café Half Af.

In de namiddag maken we opnieuw een lus van ongeveer 10 km in Appels.

Appels heeft enkele zeer opvallende gebouwen zoals de kerk, de Oude Pastorij, het Schipperskapelletje, de Vredeskapel en de voormalige maalderij en olieslagerij Westerlinck.



Vredeskapel Appels

Het is vooral een echt paradijs voor wie van wandelen houdt. Je kan er genieten van prachtige landschappen en helemaal tot rust komen.

Wil jij ook genieten? Zorg dat je erbij bent!

- Inschrijven bij robert.coens@telenet.be of 0470 051 036
- Afspraak om 8u50 aan De Kluize – Sportstraat 5 – 9860 Oosterzele
- Wie zelf naar de startplaats rijdt, laat dat ook weten.



Veer Appels