



Donderdag 7 juli 2022 Dagstapper Bellegem

OVER DE GLOOIENDE HEUVELRUG TUSSEN HET SCHELDE- EN HET LEIEBEKKEN

Bellegem is gelegen in de zuidoostelijke hoek van West-Vlaanderen. Wordt ook wel het **Land van Mortagne** genoemd. Wellicht nog het best gekend bij ons door zijn brouwerij, Omer Vander Ghinste, van 1976 tot 2014 Brouwerij Bockor geheten. Er wordt vooral Bockor Pils en **Omer** gemaakt, naast een gamma kleinere bieren.

In dit glooiende landschap tussen de Schelde en de Leie is het heerlijk wandelen. Je treft er ongerepte dorpjes en mooie vergezichten bovenop de brede heuvelruggen.

We wandelen overwegend op de heuvelkam, de waterscheiding tussen het Leie- en het Scheldebekken, de glooiende verbinding tussen het Heuvelland en de Vlaamse Ardennen. Unieke panorama's zijn ons deel. In zuidelijke richting strekt zich een golvend landschap uit van de Scheldevallei tot de Vlaamse Ardennen en de Mont St-Aubert, bezaaid met lapjes bos, vierkanthoeven en kapelletjes. In noordelijke richting gaat het platteland over in het stedelijke gebied van het Leiebekken. De wandeling doorkruist het Bellegembos en daalt af naar de Scheldevallei. Kerkpaden gidsen ons naar Sint-Denijs, waar we onze picnick verorberen. Op de terugweg wandelen we langs en door het **Mortagnebos**.

'Het Mortagnebos is een bos tussen Moen en Sint-Denijs. Het bos meet 14 ha en was tot 1971 nog landbouwgebied. Toen werd het bebost door het OCMW. Sinds 1992 wordt het beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.'

NUTTIGE INFORMATIE:

Rhodelaars die interesse hebben om deze wandeling mee te maken nemen contact op met Robert Coens (robert.coens@telenet.be) 0470 05 10 36

We verzamelen om 8.45u op de parking van de Kluize en carpoolen naar Bellegem (meerrijdende betaalt 5 € aan de chauffeur) voor een rit van 60 km via de E17

Start van de wandeling aan de Kerk van Bellegem, Bellegemplaats om 09.45u.

Deze wandeling maakt gebruik van de GR 5A en loopt over een afstand van 22 km.

Einde van de wandeling voorzien rond 16.00u. Bij aankomst is er voldoende gelegenheid om gezellig na te praten met een frisdank of een plaatselijk biertje.



Argendaalbos.

Oude geschriften vermelden de plek als een trefpunt van 'allerlei gespuis en daden die het daglicht niet mochten zien.'

Argendael betekent: 'kwaad, onveilig oord'