

CORONA wandeling – St-Lievens-Houtem van 11 november tot en met 6 december

Er kan tijdens deze periode vrij gewandeld worden wanneer het jullie past.

De afstanden zijn 5,7 -7 -12,3 en 19,3 km

Alle afstanden starten aan het Parochiecentrum St.-Michaël, Kloosterstraat te St.-Lievens-Houtem. Dit is precies op dezelfde plaats waar onze jaarlijkse Promotocht in de maand mei start

De 7 en 19 km starten richting het voetbalveld en maken langs het Hoekske, de Espenhoek en Cottem een lus met ook het Cotthembos erin terug naar de startplaats.

In Cottem komen we de grot van Cottem tegen.

Cotthem een gehucht van Oombergen werd met de fusie van de gemeenten aan Sint-Lievens-Houtem toegevoegd. We kunnen de natuurliefhebbers alleen maar gelijk geven als ze Cotthem uitkiezen voor een rustige wandeling.



De 7 km gaat rechtstreeks naar het startpunt en de 19 km gaat even na het bos rechtsaf richting Sint-Livinuskapel om zijn weg verder te zetten samen met de 5-12 km.

De 5 en de 12 km starten onmiddellijk rechtdoor op het voetpad, en in de Diepestraat gaan ze ook richting Livinuskapel.

Even voorbij de kapel gaan we richting Balei waar we bovenaan kennis maken met 'DE ROMEIN'. Ooit schreef Julius Caesar zijn boek 'De bello gallico'. In zijn verhaal noemde hij de bewoners van onze streken de dapperste der Galliërs.

De Oude Heerweg herinnert nog steeds aan die gebeurtenissen van meer dan 2000 jaar geleden. Dat feit heeft Robert Gossens, een Houtems kunstenaar, ertoe aangezet een Romeinse legioensoldaat te creëren. Niet zomaar een tinnen soldaatje, maar een kolos van ongeveer 3 meter hoog.

Even voorbij de Romein is er een splitsing en verlaat de 6 km de overige afstanden om in de volle natuur terug te keren naar de startplaats.

De 12 en 19 km maken nu nog een lus in volle natuur richting Zonnegem en Vliezele om langs Morelgem de 6 km terug te vervoegen en samen naar de startplaats terug te keren.

Plan Coronawandeling in St.-Lievens-Houtem van 11 november tot en met 6 december

